

Det startade 1958

Det var lördagen den 18 januari 1958 som en kamratförening för yrkesverkamma konstnärer bildades för första gången i Småland. Platsen dit konstnärerna inbjöds var Konstnärsgården i Jönköping.

Iniativtagare var Calle Johansson från Rydaholm som under en längre tid undersökt bland sina konstnärskollegor om intresse för ett regionalt förbund fanns. Haries Lagerbrink var vald protokollförare och Pia Campbell bjöd till kaffebordet. En interimstyrelse valde Gustaf Sjö till mötets ordförande.

Ett stort tidigt stöd för ett förbund och senare ett konstnärskivet arkiv för konst fanns dels hos skulptören Arvid Källström från Påskallavik och Ture Fabiansson från Vrigstad som var aktiva medlemmar från start. Lennart Joanson var en av Jönköpingskonstnärerna som var med, han är idag den enda aktiva konstnären som varit med sedan starten 1958 på Konstnärsgården. På 1950-talet startade Sven Lundh tillsammans med några konstnärer Galleri Spegeln i Värnamo, här talades det mycket om konst och en vänförening, dessa samtal var också en grund i att förbundet bildas 1958. Efter att Sven Lundh varit del av processen för bildandet i Jönköping blev han 1964 förste intendent på det nya Smålands Konstarkiv. Till den första styrelsen utsågs sedan: Calle Johansson, ordförande - Ragnar Persson, kassör - Classe Campbell, sekreterare - Folke Eriksson, ledamot - Sven Ljungberg, ledamot.

I galleriet pågår utställningen "Det startade 1958", konstverk utförda av konstnärer i urval som var med under året då förbundet grundades. Utställningen är anpassad i sin omfattning till det att Galleriet också används för konferenser, konstnärssamtal och evenemang.

Redan efter sex år öppnas Smålands Konstarkiv som en utveckling av förbundets verksamhet och att 66 konstnärer anslutit som medlemmar. Fram till 1984 var Swed-Expohuset arkivet och förbundets hem, nu flyttar man en tid till Knäppfabriken på Jönköpingsvägen i Värnamo. 1998 bildas Stiftelsen Vandalorum. Stiftare är Smålands Konstarkiv och Smålands Konstnärsförbund. 2011 öppnar första etappen av Vandalorum.

Du har nu möjligheten att möta samtida konst av 80 förbundskonstnärer i den omfattande utställningen som pågår i lada 3 på Vandalorum. Lada 3 som invigdes i januari 2017.

/ Thomas Johansson, Curator Smålands Konstnärsförbund 60 år